

Café Mondiaal: kiezen voor de wereld



Op **7 maart 2017** organiseert Heerlen Mondiaal de **38 ste** editie van Café Mondiaal met als thema: **kieszen voor de wereld**.

Deze editie wordt gehouden in **Café Pelt** Pancratiusplein 48 te Heerlen van **19.30-21.30**.

Op woensdag 15 maart zijn er verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. Het zal weinig mensen ontgaan zijn. De verkiezingscampagnes zijn in volle gang en de media berichten er veel over. Maar het aantal thema's rondom deze verkiezingen is vrij beperkt. Heerlen Mondiaal vindt dat veel van de zaken waar wij voor staan, maar weinig aandacht krijgen. Vandaar in deze Café Mondiaal het gespreksthema: 'kiezen voor de wereld'.

De centrale vraag is: 'Wat zeggen en/of vinden de (12) grotere politieke partijen van belangrijke mondiale onderwerpen?' We hebben het dan over vrede en veiligheid, energie en klimaat, milieu en duurzaamheid, tweedeling en armoede hier en elders, ontwikkelingssamenwerking, respect voor het anders zijn, vluchtelingen en migratie.

Er zal geen uitvoerige uiteenzetting plaatsvinden van wat de standpunten van de diverse partijen zijn, maar aan de hand van 25 tot 30 stellingen houden we de verschillende opties tegen het licht. Bij iedere stelling wordt aan de deelnemers de vraag voorgelegd bij welke partij of partijen horen deze standpunten?

En wat vinden wij van de verschillende voorstellen? Samen benoemen we kort en bondig de argumenten voor en tegen deze standpunten? Maken die de wereld meer bewoonbaar, veiliger, eerlijker, duurzamer? Wie hebben er belang bij bepaalde maatregelen? Herkennen wij ons in de keuzes? Kunnen wij op 'onze' terreinen een coalitie van partijen suggereren/aanwijzen? Enkele stem- en kieswijzers zullen ook de revue passeren. Al met al verwachten zo een gevarieerd en levendig gesprek.

Café Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal. Wim van Kempen verzorgt de korte inleiding. Hij licht de stellingen en standpunten van de verschillende partijen toe. Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Wim van Kempen
wimvankempen@kpnplanet.nl

Of bij:

Harrie Winteraeken (voorzitter HM)
06-52375611
hwinteraeken@hotmail.com

Pelgrimstocht 2017

Missionair Overleg Parkstad



Op zaterdag 25 maart 2017 lopen mensen van parochies uit Heerlen en Landgraaf een pelgrimstocht in het teken van vastenactie 2017. Een pelgrimstocht ter bezinning en aandacht voor het vastenactieproject Nepal, 30 helpende handen uit Heerlen herbouwen een school voor de allerarmste kinderen en met aandacht voor de minderbedeelden in onze eigen omgeving.

De start is om 11.00 uur bij de St. Josephkerk Dr. Cl. Meulemanstraat te Heerlerbaan en lopen dan een mooie route van ruim 5 km. Iedereen is welkom !!

Bij terugkomst is er in de ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk een gezellig samenzijn onder het genot van een broodje en koffie waarbij we ook de jongeren van de Pelgrimstocht in Spijkerbroek ontmoeten.

Uw vrije gave is welkom voor het project Nepal.

De vastenperiode laat ons groeien en leert ons delen, in die zin, is het fijn als u iets meeneemt voor in de levensmiddelenmand. Deze is bestemd voor de minderbedeelden in verschillende parochies.

U kunt zich opgeven bij:
Ans Houben, 045-5412448
ajhouben@hetnet.nl

Hanny van der Wouw- Vreken, 045-5322181
hvreken@ziggo.nl

Vrijwilligers dagen op de Dobbeltuין



Met de Werkgroep Permacultuur hebben we ons opgegeven voor de NL doet Vrijwilligersdag op 10 en 11 maart. Daarbij is het mogelijk om steun te krijgen van het Oranje fonds. Een stimulans voor het vrijwilligerswerk waarderen wij wel.

Op die dagen willen we werk maken van het in orde brengen van de Dobbeltuין. De Dobbeltuין is gelegen in de Dobbelsteijnstraat in Heerlen.

Wij beginnen om 10.00u tot 16.00u.

Voor de volgende klussen zoeken wij vrijwilligers:

- Het schoonmaken van de paden van alles wat erin groeit;
- Het aanbrengen van compost op de bedden;
- Het in orde brengen (schoonmaken) van de Vijver;
- Het 10 cm uitdiepen van de vijver;
- Vijverzeil aanbrengen;
- 10 cm leem/aarde op het vijverzeil aanbrengen;
- Het leggen van een stenen vloer in onze schuilhut;
- Het aanbrengen van houtsnippers in de paden.

Met de aanvraag willen wij een vrachtwagen met compost, een vrachtwagen met houtsnippers en de catering voor de vrijwilligers bekostigen.

Het schoonmaken van de paden en het opbrengen van de compost zal wel 2 dagen kunnen duren met genoeg vrijwilligers.

Wij kunnen een 20 tal vrijwilligers gebruiken voor deze dagen. Voor het aanbrengen van de houtsnippers in de paden, in de week erop, zijn zeker 8 vrijwilligers welkom.

Heb je belangstelling om mee te doen, meld je dan aan bij Leo de Groot:

ljm.degroot@telfort.nl

Klimaat: lezing en film



De lezing wordt gegeven door:
René van der Luer en **Eliane Géron** als
 inleiding in: **het klimaatprobleem, twijfel en
 angst en tenslotte de oplossingen.**



Film: Tomorrow (Demain), Nederlands
 ondertiteld 118 min.

Wat als oplossingen tonen en een optimistisch verhaal brengen de beste manier is om de ecologische, economische en sociale crisis op te lossen? Cyril Dion en Mélanie Laurent vertrokken samen met een vierkoppig team naar tien verschillende landen om te begrijpen wat deze catastrofe uitgelokt heeft en vooral hoe ze vermeden kan worden. Ze ontmoeten pioniers

die landbouw, energie, economie, democratie en opvoeding heruitvinden. Door deze positieve en concrete initiatieven samen te brengen, ontdekken ze hoe de wereld van morgen er uit zou kunnen zien...

De film gaat over groepen betrokken burgers die vanuit oplossingen denken in plaats vanuit problemen.

De overgang naar een duurzame samenleving is dé uitdaging van deze eeuw, een uitdaging die ons allemaal aangaat. Alleen, het is zo veelomvattend. Wat moeten we daarmee in onze eigen omgeving? Wat kunnen we zelf doen? Waar te beginnen? Daar gaat deze positieve film over.

Ieder probeert op zijn manier bij te dragen: met afvalscheiding, LED-lampen, zonnecollectoren, meer fietsen, of gewoon bewuster energiegebruik. Allemaal zaken die er toe doen, maar er is véél meer nodig. De wil is er wel, zoals o.a. verwoord in de nota Duurzaamheid van onze gemeente. Alleen, dan wordt het vaak stil, wijzen we naar de ander, overheden, instanties, bedrijven.

Dat het anders kan laat de film "Tomorrow" zien, met voorbeelden uit steden in de ons omringende landen. Hoe burgerinitiatieven de weg wijzen naar een duurzame samenleving. Hij toont wat een groep mensen kan bereiken wanneer ze ervoor kiezen om er samen de schouders onder te zetten. Door samenwerking, voorbij de grenzen van traditionele mogelijkheden en beperkingen. De film is kortom een inspiratiebron voor iedereen.

Locatie: PiT, Mijnzetellaan 2 Heerlen
Datum en tijd: 13 maart om 19.00 uur.

Graag aanmelden via: rvanderluer@gmail.com

Het Evenement vindt doorgang bij voldoende deelname

Kleine bijdrage in de kosten voor niet PiT-leden:
€ 3,-

Heerlijk Afghaans eten !!



Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op **dinsdag 7 maart 2017** een Afghaans solidariteitsmaaltijd.

U kunt op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

De opbrengst van deze avond komt ten goede aan het project Naaiatelier voor kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan.

De kosten van deze maaltijd bedragen: **€ 12,50**

U bent om 18:00 uur van harte welkom in de woonkamer van Hoeve de Corisberg, Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste één dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitter Basira Sediqi:

op: b.sediqi@hotmail.com

op 045-5422356 en op 06-53353803



Repaircafé Parkstad 2 maal in Parkstad



Het team van Repair café Parkstad Limburg is in de maand maart 2 maal aanwezig in Parkstad:

Op zaterdag **11 maart** van **10.00 – 13.00** in:

Dienstencentrum op de Boor
Wilhelminastraat 19
Bocholtz

En op zaterdag **25 maart** van **10.00 – 13.00** weer in Heerlen en wel op de nieuwe locatie:

Sam Sam
Mijnzetellaan 2,
Heerlen

Wat is de bedoeling ?

U neemt van thuis kapotte spullen mee die u nog dierbaar zijn en u gaat deze in het Repair Café samen met de deskundigen proberen te repareren.

De reparateurs, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers, die aanwezig zijn, zijn zeer ervaren vrijwilligers.

Het Repair Café probeert zo bij te dragen aan een mentaliteitsverandering die noodzakelijk is om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal willen de vrijwilligers van het Repair Café laten zien dat samen repareren leuk is, en vaak heel gemakkelijk.

Zo valt er ook altijd iets te leren. Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een kijkje komen nemen, de koffie en de thee staan klaar.

Non profit

Repaircafé is een non profit organisatie en een Nederlands concept. Het werkt uitsluitend met vrijwilligers. Repaircafé Parkstad Limburg is een werkgroep van Parkstad in Transition.

Amnesty Collecte 2017



Van **5 t/m 11 maart 2017** houdt Amnesty International haar jaarlijkse collecte.

Waarom collecteren ?

Met giften zoals tijdens de collecte, wordt het werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt. Om onafhankelijk te blijven ontvangt Amnesty géén subsidies van overheid en multinationals en is zij geheel aangewezen op giften.

Wilt U helpen ?

Wilt u ons helpen met collecteren, dan kunt u zich ook rechtstreeks tot de lokale coördinator wenden. Voor Landgraaf en Kerkrade is dat:

Kees van Veen (tel.: 06-42311835).

Hij kan u ook informeren over de contactgegevens van de coördinatoren van de omliggende gemeenten.



Verkiezingstijd: tijd voor een systeemverandering ?



Op donderdag **2 maart** organiseert Limburg in Actie de tweede lezing- & discussieavond, met als spreker financieel geograaf Ewald Engelen.

De avond begint om **19.00** in het Pesthuyspodium
Vijf Koppen 1,
Maastricht

De timing van dit evenement is geen toeval: vlak vóór de Nederlandse verkiezingen willen we met jullie in gesprek gaan over het huidige politieke klimaat en hoe we een beweging tegen de extreemrechtse politiek kunnen vormen.

Ewald Engelen zal in zijn inleiding het hebben over systeemverandering: het financiële systeem en het politieke stelsel zijn volledig vermolmd. Klimaatverandering is daarvan een symptoom, dat alle andere overheerst en ons voortbestaan als mensheid bedreigt.

Tijdens de avond is er ruime mogelijkheid voor het publiek om met ideeën en vragen te komen.

Naast deze lezing is het belangrijk om samen in actie te komen, ook in Limburg. Bij ons vorige evenement bleek hier gelukkig genoeg animo voor te zijn !

Volg onze facebook pagina [Limburg In Actie](#) om op de hoogte te blijven van acties die we aan het organiseren zijn alsook voor meer informatie over onze evenementen.

Demonstratie "Stop de Haat"



In Nederland staan belangrijke verkiezingen voor de deur. We leven in een tijd waarin een populistische retoriek die gebaseerd is op angst en haat, steeds meer verkondigd wordt. Wereldwijd pleiten figuren zoals Trump, Le Pen en Wilders voor een beleid dat gemarginaliseerde groepen raakt en ondergeschikt maakt, zoals immigranten, vrouwen, mensen van kleur, etc.

Zij dienen als zondebok voor de problemen, die echter juist door het neoliberale afbraakbeleid van de gevestigde regeringen ontstaan zijn: bezuinigingen, die leiden tot steeds hogere kosten in de zorg, het onderwijs en wonen.

Wij accepteren deze haatretoriek niet !

Nu is de tijd, om onze stem extra hard te laten horen voor solidariteit, gelijkwaardigheid, vrijheid, en het klimaat.

Om te laten zien dat wij een samenleving willen, die er is voor iedereen – ongeacht identiteit. Om te laten zien dat de belangen van de mens, dier en planeet voorop gesteld moeten worden aan de belangen van de rijken en multinationals.

Voor deze samenleving willen wij, samen met alle mensen in Limburg, onze stem laten horen.

Sluit je aan bij ons protest op **Zondag 12 maart** Plein 1992, **13.00** in Maastricht en Stop De Haat !

Lezing Kris van Steenberge



Op **donderdag 29 maart** staat de jaarlijkse thema-avond van de Stichting voor de Viering van 4 en 5 mei in Heerlen in het teken van de Eerste Wereldoorlog.

Kris van Steenberge (1963) is (toneel)schrijver, regisseur en docent. Hij woont in Lier. Hij schreef in 2013 *Woesten*. Een boeiende roman die zich afspeelt in het kleine dorpje Woesten in de Westhoek van Vlaanderen, in dat deel van het land waar ook Veurne en Ieper, Diksmuide en Poperinge liggen en waar wat de Vlamingen 'de Grote Oorlog' noemen, zo vreselijk heeft huisgehouden.

De verhalen van de ooit bij Kris zijn familie inwonende grootvader vormen de kiem voor deze wonderlijk mooie en tegelijk hevig ontroerende debuutroman.

Het verhaal start in de oude wereld van voor 1914. Waarin de maatschappelijke verhoudingen nog duidelijk en hiërarchisch zijn. Het voert ons door die vreselijke oorlogstijd en eindigt in de totaal veranderde, onderstebovengegooide wereld van na 1918. We maken kennis met het eenvoudige gezin van de ambitieuze, jonge Elizabeth, haar moeder die kantwerk doet voor de rijkere mensen op het dorp en haar de smid. Elizabeth droomt van een mooier leven, weg van dat oude voorspelbare verleden. En ze kan trouwen met Guillaume Duponselle, de later dorpsarts, de man van aanzien. Maar ze belandt hierdoor in een namaakwereld, in plaats van in het paradijs van haar dromen. Het wordt ook haar ondergang, zij zal de oorlog niet meer als zodanig meemaken.

De oorlog is die van het dorp, van Elizabeths man en van haar kinderen, Valentijn en Nameloos. De oorlog is die van de vernietiging, de ondergang, de dood.

Kris van Steenberge heeft een roman

geschreven die kan concurreren met de Britse 19^e eeuwse psychologische familieromans, maar ook een schitterend, schrijnend oorlogsboek dat ons confronteert met het brute geweld aan het front en de naïeve, vrome onschuld van veel van die soldaten. Een sociaal-realistisch boek. En het streekverhaal van een streek die in die oorlogsjaren blijvend geschonden werd.

Het boek dat ons nog eens terug laat kijken naar al die duizenden soldaten die toen omkwamen in een oorlog die zij even zouden uitvechten om daarna de vrede weer snel te herstellen... "altijd iemands vader, altijd iemands kind," zingt Willem Vermandere in een wondermooi lied. Zoals Peter Kollwitz, zoon van de kunstenares Käthe die in de loopgraven van Diksmuide omkwam in de nacht van 22 op 23 oktober 1914.

Van Steenberge komt over zijn boek vertellen en vragen beantwoorden. Dick Gebuys leidt hem bij het publiek in en zal ook stilstaan bij het beeldenpaar van de 'Treurende Ouders' dat door Käthe ontworpen zijn plaats kreeg bij Peters graf op het kerkhof van Vladslo.

Datum: 29 maart; 20.00
Locatie: Aula Bernardinuscollege
Akerstraat 95;
Heerlen

Svp wel plaatsen reserveren via
secretaris@4en5meiheerlen.nl of
lhjpalmen@gmail.com

Vrij entree; Aanmelden kan tot 26 maart a.s.

Voor meer informatie:

Dick Gebuys, dick.gebuys403@kpnmail.nl
06-24709506



Colofon

De Inkijk **maart 2017** is een uitgave van Heerlen Mondiaal.

Abonnement: €10,- per jaar.
SNS Bank: 82 08 36 516 t.n.v.
Overleg Mondiale Vorming Heerlen.
Per email gratis.

redacteur: Frank Rochette
Email : rochette.frank@gmail.com
Voor gratis email abonnement:
mail naar Frank Rochette.

Het volgende nummer verschijnt omstreeks:

1 april 2017
Sluiting kopij. 21 maart 2017



Agenda maart 2017

- Do 2 Verkiezingstijd: tijd voor een systeemverandering ?**
Pesthuyspodium
Vijf Koppen 1,
Maastricht
Aanvang: 19.00
- Zo 5 t/m Za 11 maart Amnesty Collecte 2017**
- Di 7 Cafe Mondiaal: Kiezen voor de wereld**
Cafe Pelt
Pancratiusstraat 48
Heerlen
Aanvang: 19.30
- Di 7 Solidariteitsmaaltijd**
Heerlijk Afgaans eten
Corisbergweg 189b
Heerlen
Aanvang: 18.00
- Vr 10 +**
- Za 11 Vrijwilligersdagen**
Dobbeltuin
Dobbelsteijnstraat
Heerlen
10.00 – 16.00
- Za 11 Repaircafé**
Dienstencentrum op de Boor
Wilhelminastraat 19
Bocholtz
10.00 – 13.00
- Zo 12 Demonstratie "Stop de Haat"**
Plein 1992,
Maastricht
Start: 13.00
- Ma 13 Klimaat: lezing en film**
PiT,
Mijnzetellaan 2
Heerlen
Aanvang: 19.00
- Za 25 Repaircafé**
Sam Sam
Mijnzetellaan 2,
Heerlen
10.00 – 13.00
- Za 25 Pelgrimswandeling**
Start ;
St. Josephkerk
Dr. Cl. Meulemanstraat
Heerlerbaan
Begin: 11.00
- Wo 29 Lezing Kris van Steenberge**
Aula Bernardinuscollege
Akerstraat 95;
Heerlen
Aanvang: 20.00